

BULGARIJE 2024

EEN MISSIE VANAF 1992

ALBERT EN SJANNIE

JUNI 2024

Inmiddels al een paar weken in Bulgarije. We willen graag even bijpraten en laten weten hoe het is met ons. We zijn gesettled, ontvangen burens, vrienden, pastors. We genieten van de bloemen, vlinders, vogels en ander moois. Familie komt (on)geregeld ons bezoeken en het vooruitzicht van de kampen, zomergasten is super.

We zijn dankbaar voor gebed, belangstelling, sponsoren; kortom: het gaat goed met ons.

Graag gebed voor de jongerenkampen, creativiteit en gezondheid.

DE BUS

Bravo busje... goed gedaan. Donderdagavond vertrokken; vrijdagmorgen ontbijt bij vrienden in Oostenrijk Thalgau (de eerste 900 kilometer achter de rug); laat in de avond over de brug in Vidim; een paar uurtjes slapen en vroeg in de middag in Popovtsi. Een hele ruk... braaf busje en volhardende chauffeurs. Passagiers hebben het ook volgehouden.. chapeau. Alleen hoognodige bagage eruit en bedden klaarmaken. Wat rusten, eten en niet telaar naar bed.



DE BUS IN DIEREN



START EN IMMOBIEL

Albert kan na een paar dagen nog amper zijn bed in of uit. Lopen is langzamer dan stapvoets. Uiteindelijk naar een neuroloog. Je ontdekt hoe efficiënt de nederlandse ziekenhuizen werken in verhouding met hier. Er is door vrienden gebeld en de neuroloog is beschikbaar. Met een man of 8 voor de deur zonder afspraak. Het was een beetje: knibbel, knabbel, knuisje. Wie laat ik in mijn huisje? Uiteindelijk werd ik ook binnen gelaten. De neuroloog kwam tot de conclusie dat bloedtests nodig waren, samen met veel medicijnen. Spieren ernstig geblokkeerd.. een hele riedel meer. De bloedtests waren gelukkig goed. Nu nog een paar weken te gaan en ik ben weer de oude (ben ik gebleven.) Dank voor alle gebed en steun.

NA DE VALREEP

Met name Albert heeft een aantal dagen krakkemikkig rondgelopen. Toch wat actief gebleven en de ongemakken verweten aan de lange niet steeds comfortabele reis. Een dagje gevogeld (en mooie soorten gezien) en wat familiezaken geregeld die alleen hier konden. Een weekje zonder internet en onze medereizigers een stukje op de terugreis begeleid (tot Sofia airport). Terug op onszelf in Popovtsi.. Sjannie heeft het huis weer ingericht voor onszelf, voor gasten. Alweer de nodige bezoeken gehad en afgelegd.

ZELFDE BUS ANDER PLEKJE

Stg. Christian Roma Support

Vorige keer al aangekondigd. We hadden een ontmoeting met drie prachtige mensen van de organisatie. Er is per 1 juli een podcast beschikbaar van het interview via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Youtube

Het is een prachtige organisatie die werkt onder de armsten. Sponsoren is een goed idee.

ZOMERPLANNING

Projecten zoals je soms hoort bij zending, schilderklussen, daken vernieuwen, zijn ons niet echt gegeven. Behalve dan de jaarlijkse jongerenkampen en Engelse Les.

De vraag is of Ema en Isus kunnen aansluiten in verband met hun werk.. je zou maar werken in een wapenfabriek in tijden van oorlog. Het thema voor het kamp is Gods leiding in jouw leven.. Biedt ruimte aan veel onderwerpen.

Nog 2 gemeentes moeten nog benaderd worden; klusje voor Isus en Hristo. Kun je aan hen overlaten.

Het eerste kamp begint op 7 juli en het tweede op de 28^{ste}. Tussenin gaat Sjannie weer naar een groot jongerenkamp in Kavlak om te koken. We zouden kunnen proberen om met hen samen te werken, maar hun manier van werken is wat anders dan we gewend zijn en ze werken amper met Romajongeren. Maar wie weet?

Op 11 augustus hebben we een week engelse les in ons huis. Marya, onze Bulgaarse lerares, is weer beschikbaar en zij verheugt zich om te komen.

ZOMERGASTEN: in het verschiet

Nummer 3

Vorig jaar was het studentendispuut Cala Nea hier vertegenwoordigd met 7 jongelui. Ze hadden Emma thuisgelaten en die komt vanaf 25 juni naar ons om te helpen bij het eerste kamp. Dapper om dat aan te durven met en bij ons.

Nog geen foto beschikbaar: als het mag komt dat later wel.

Nummer 4 tot 8

En dat is nog niet alles.

En het weer de "schuld" van Piet. Piet die de boodschapper was voor ons om naar Bulgarije te gaan. En nu heeft hij een gezin op ons pad gebracht dat wil kennismaken met Bulgarije. Dus op de helft van het tweede kamp komt een ons onbekend gezin (we hebben inmiddels wel video-contact gehad) met 3 jonge kinderen aansluiten in Nova Zagora. We zien er naar uit wat God in petto heeft. Hopelijk kunnen we wat voor hen betekenen. Daarover later meer. Ze mogen volgende keer hun eigen verhaal doen.



ZOMERGASTEN

Ook zonder Adriaan van Dis hebben we zomergasten.

Nummer 1

De eerste gaste, eigen familie noem je niet zo, is afgelopen week vertrokken: een bekende uit de Vinyard-gemeente in Dieren.



In Nova Zagora met Hristo en Kiryłka

..

Nummer 2

Miroslava is al 13 jaar deel van de kampen. Ze is een paar dagen bij ons, zonder man en dochtertje Viara. Even uit Sofia, rust en meedenken en sparren over de workshops, waar ze super creatief in is.



BANKREKENING WIJZIGT PER 1 JULI

In goed overleg met Evangelische Familiekerk Rafael Den Bosch, hebben we een oplossing gevonden voor sponsoren en giften voor ons werk in Bulgarije. Giften blijven daardoor de ANBI status behouden. Het nieuwe kenmerk is Rafael Den Bosch NL83INGB0006727610 met vermelding "Bulgarije"