



BULGARIJE: ligt achter ons en voor ons vóór ons

Nieuwsbrief november 2022



Verdeeld hart



20 jaar Rafael Den Bosch



Conferentie Rafael Nederland



Eten met jongeren

NA DE LANDING

In de vorige nieuwsbrief hebben we geprobeerd een evaluatie te geven wat het betekent om een lange tijd in een andere cultuur maar wel in hetzelfde Koninkrijk te leven: wat het gebracht heeft, onze houding daarin en wat goed en niet goed is gegaan. Dat helpt bij de landing.

Terug in Nederland hebben we ontzettend genoten van de ontmoeting met kinderen en kleinkinderen, familie, belangstelling tijdens de Rafael Conferentie, de reunie bij Rafael Den Bosch en de ontmoetingen met belangstellenden. Door diverse bezoeken aan en van vrienden en kennissen kunnen we inmiddels wel zeggen dat we redelijk geland zijn in Nederland.

DANK

Voor ons behoort zending een onderdeel te zijn van een kerk, een gemeente. Dat is het voor ons altijd geweest. Het begon in Jefta in Breda, ging over naar Rafael Den Bosch toen we daar voorgangers werden en bleef ook na de overdracht van het leiderschap onderdeel van Rafael Den Bosch en is dat nog steeds. Onze verhuizing naar Dieren heeft een logische verandering in de relatie gebracht; de goede relatie is er gelukkig nog steeds: wat een zegen. In het Gelderse zijn we nog op zoek naar verbinding. De gemeente die we bezoeken is zoekende wat ze met ons aanmoeten. Wij zijn schoorvoetend met jongeren aan het werk gegaan.

Een grote zegen voor ons is ook de relatie en verbinding die we mogen hebben binnen Rafael Nederland. Haar steun heeft het mogelijk gemaakt ons werk in Bulgarije op deze manier voort te zetten.

Dus om te beginnen dank aan bovengenoemde voor hun meeleven en ondersteuning.

Daarnaast hebben we een aantal sympathisanten, mensen van vlees en bloed, die persoonlijk ons werk ondersteunen. Die personen kunnen wij niet genoeg dank zeggen; de zegen die wij door hun ondersteuning mogen geven aan arme, onderdrukte, gediscrimineerde, kansarme jongelui is van eeuwigheidswaarde. Onze dank is groot en niet met woorden uit te drukken.

Ook mensen van vlees en bloed zijn verenigd in een studentendispuut in Tilburg. Cala Nea, de goede boodschap, geven zij handen en voeten door sponsoring, belangstelling en gebed. Grote dank aan hen. Ze gebruiken prachtige creatieve manieren om ons werk te promoten.



AAN TAFEL

Ook komend jaar kun je hier bij zitten



Misschien ook voor jou;
van harte welkom

Contact

Mailen

albertvanbrunschot@live.nl

Giften (ANBI)

Rafaël Den Bosch

- NL48RBRB0878546502 – Gift voor Bulgarije

ACTUELE CONTACTEN MET BULGARIJE

Onze contacten met Bulgarije vanuit Nederland zijn veelvuldig. Niet alleen de vragen wanneer we terug komen, maar ook best veel vragen om te bidden voor examens, vriendjes, ouders, oma. En natuurlijk vragen van jongelui die naar het kamp willen komen volgend jaar. Ook hulpvragen zijn er over gezin, financiën, werk en bezoek aan Nederland. Ook in Nederland hebben we contact met mensen, die hier werken en op bezoek willen komen of vragen of wij willen komen. Nauw contact onderhouden we met onze teamleden en diverse voorgangers.

WAT LIGT ER VOOR ONS VÓÓR ONS

Ons globale plan voor 2023 is mede gebaseerd op geluiden die we hebben gehoord en adviezen die we afgelopen jaar hebben gekregen. Met Mitko en Vanya, nationaal Foursquare leiders van Bulgarije, hebben we over ons werk mogen spreken. Zij zien een groter wordende behoefte aan kleinschalige activiteiten. Discipelschap zal effectiever zijn in kleine groepen waarin interactie en persoonlijke benadering centraler staan. Dat is ook onze ervaring de laatste jaren. We hebben de grotere jongerenkampen ingeruild voor kleinere jongerenweken.

Daarom is ons voornemen om

- 2 jongerenweken te organiseren voor Roma-jongelui
- 2 weken Engelse les voor Roma-meisjes vanaf 13 jaar
- 2 weken kooklessen voor jongeren vanaf 15 jaar
- Ondersteunen van Roma- en Bulgaarse kerken
- Uitbouwen relaties in Popovtsi
- Starten van Engels-talige zomerhuisgroep

We zijn ons er van bewust dat een groot deel van onze plannen afhankelijk is van het gebed, ondersteuning en sponsoring door onze achterbannen. Maar we geloven in Gods voorzienigheid.

UITNODIGING

Ons werk is gebaseerd op het liefhebben van God en je naasten als jezelf. Het zou kunnen dat je nog geen plannen hebt gemaakt hoe je (een deel van) je vrije dagen of vakantie zou willen besteden. Maar mocht je willen kennismaken met Bulgarije, ons werk, Roma-kerken, beleven waar wij leven, meewerken aan een of meer van onze activiteiten; wij staan daar voor open. Maak een afspraak met ons: bel of stuur een whatsappberichtje (06 41594975), stuur een mailtje albertvanbrunschot@live.nl. We overleggen graag met je over de mogelijkheden. We zijn uiteraard ook beschikbaar voor gemeentes om over zending in zijn algemeenheid en Bulgarije in het bijzonder, te delen.

VOOR DIT MOMENT

Dank voor uw belangstelling.; voor het lezen van deze nieuwsbrief. Dank voor uw belangstelling en support. Wat beterft onze plannen: wij wikken maar God mag beschikken. We gaan niet als God niet met ons meegaat.

We wensen u allen een vredige Kerst en een gezegend 2023.
Albert en Sjannie